



Kerkdiensten

Zondag 12 juni 9.30 ds. Carel van der Meij, Voorschoten

Komende diensten

Zondag 19 juni 9.30 uur ds. Christiaan Donner, Den Haag

Zondag 26 juni 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft

Bij de viering van 12 juni

Op de vraag wat de bron van het christelijk geloof is worden nog wel eens verschillende antwoorden gegeven. Er zijn mensen die zeggen dat het angst is. Mensen die geloven proberen alleen maar goed te leven omdat ze bang zijn dat ze anders niet in de hemel komen. Dat zou betekenen dat het in het geloof alleen maar om jezelf draait, om je eigen zielenheil. Wie goed luistert naar het Evangelie hoort een heel ander antwoord. Het gaat erom niet voor jezelf, maar in verbondenheid met anderen te leven. De lezingen van deze zondag geven genoeg om over na te denken met elkaar, als het om dit soort vragen gaat.

Ds. Carel van der Meij

Van de diaconie

Collecte 12 juni KIA: Zuid-Afrika Bijbel brengt arme boeren in actie

Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van 'jong geleerd, oud gedaan' investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt.



Wat betekent dit project voor Xollie en haar oma? Xollie is 13 jaar en woont samen met haar broers en zussen bij oma die veel tijd doorbrengt in de tuin waar ze groente en fruit kweekt. Ook repareert zij kleding voor geld. Xollie helpt haar waar ze kan. Oma is blij met de training die ze heeft gekregen. Haar bedrijfje bloeit als nooit tevoren. "Ik heb geen geldzorgen en kan goed voor mijn kleinkinderen zorgen. Ik geniet ervan om te zien hoe gezond ze zijn".

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over aan uw diaconie De Lichtbron NL90RABO0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO

Protestantse Gemeente o.v.v. Israël/Palestina.

Elisabethbode: de negen vruchten van de Geest

Ter gelegenheid van Pinksteren heeft de diaconie de 75+ gemeenteleden een exemplaar van de Elisabethbode aangeboden. Het Pinksterthema was: de negen vruchten van de Geest te weten *liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.*

We hopen dat deze gemeenteleden genoten hebben van het lezen van de Elisabethbode. Er stonden ook twee mooie gedichten in, waarvan we er een met u willen delen:

Plant je boom
bij levend water
waar de Geest inspireert
onze prachtige vruchten laat dragen
en Hij ons steeds meer leert
in *liefde* te wandelen
een *vriendelijk* woord te geven
met *geduld* te handelen
in *blijdschap* te leven
de *vrede* te bewaren
Zijn *goedheid* te ervaren
samen met velen
zo mogen we groeien
in genade en geloof
steeds mooier bloeien
in het water van de Geest.

Uit de pastorie

Wat een mooie ervaring was dat op Eerste Pinksterdag! Eerst de twijfel of we er goed aan hadden gedaan om de viering in het Hofpark door te laten gaan, toen het om 9 uur regende. Later de vreugde van een indrukwekkende en inspirerende Pinksterviering met droog weer en zelfs een zonnetje.

Bijzonder al die getuigenissen, woorden, liederen en muziek uit verschillende tradities, gevoed door één Geest. Het Hofpark oogt nu weer alsof er geen Pinksteren in het Park is geweest, maar Gods Geest *blijft waaien. Als het regent, donker is of juist stralend zomerweer, God is er altijd.* (MZ)

Pinksterlied

*Graag deel ik onderstaande tekst van lied 685 uit het Nieuwe Liedboek.
We lezen deze tekst ook bij de afsluiting van de gespreksgroep op 7 juni.* (MZ)

1. Geest van God, zo vol van liefde,
vul mijn hart en ziel met jou.
Leid mijn leven naar het wonder,
Geest van liefde, sterk en trouw.
2. Als een moeder mij omhelzend,
Een omarming dag en nacht,
zo voed jij me met je lichaam,
vormt me door je zorg en kracht.
3. Als een vader mij beschermend,
breng je inzicht, harmonie
en je zet me op je schouders
zodat ik de wereld zie.
4. Lieve vriend, door jouw nabijheid
voel ik liefde diep in mij.

Jij sterkt mij met jouw belofte,
vrede troost en rust geef jij.

5. Geest van God, zo vol van liefde,
vul mijn hart en ziel met jou.
Leid mijn leven naar het wonder,
Geest van liefde, sterk en trouw.

Uitnodiging

Cor Verbree en **David Geerman** gaan trouwen!

25 juni 2022 | 14.00 uur | 16.00 uur | Monster - Ben jij erbij?

Tieners 13-21 jaar



Na de geslaagde 'running diner' wordt een volgend evenement georganiseerd om jongeren van verschillende kerken met elkaar in contact te brengen. Hieronder vind je de uitnodiging:

Graag willen we zaterdag 18 juni tussen 15:30 en 16:00 uur verzamelen op het Westerhonk terrein in Monster bij Het Veld 22. We starten met wat eten en drinken. Daarna is er een superleuk spel op het Westerhonkterrein. Na afloop eten we gezamenlijk op Het Veld 22. Voor de liefhebbers wordt vervolgens een beamer en een groot

beamer scherm neergezet en kan er onder het genot van een hapje en een drankje worden genoten van een film.

Ook meedoen? Geef je op bij **Ellen Ouwehand** jongerenwerk@protestantsekerk-delichtbron.nl

Jeugd 4-12 jaar

De jeugdwerkers van de Hervormde gemeente organiseren een zomer kinderfeest voor kinderen van 4 tot 12 jaar, met leuke spelletjes en heerlijk eten.

Alle kindernevendienstkinderen zijn uitgenodigd en vriendjes en vriendinnetjes mogen ook mee!



Datum: 25 juni 2022

Tijdstip: 15:00 tot 18:00 uur

Locatie: Plein 9, Wateringen, op het grasveld achter de kerk

Wil jij ook komen?

Geef je op vóór 20 juni bij jongerenwerk@protestantsekerk-delichtbron.nl

Vanuit het jongerenwerk, Ellen Ouwehand

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries en Bert Bosker

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via
niewsbriefdelichtbron@gmail.com.